

Houd moed!

Theatervoorstelling over de razzia van Rotterdam

De razzia van Rotterdam en Schiedam is bij veel mensen niet bekend. Om de verhalen en de impact van de razzia niet te vergeten onthult burgemeester Aboutaleb tijdens een herdenking op 10 november 2023 het razzia monument aan de Maas. In de aanloop van deze onthulling bieden we het toneelstuk *Houd Moed!* gratis aan scholen aan, Huizen van de Wijk en andere locaties in Rotterdam en Schiedam.

In *Houd Moed!* vertellen drie jongemannen verhalen die te lang verzwegen zijn. Ze vertellen hoe ze zijn opgepakt en wat ze hebben meegemaakt in de Duitse werkkampen. Het toneelstuk is gebaseerd op verhalen van overlevenden, herinneringen, dagboeken en brieven. Het 40 minuten durende stuk wordt afgesloten met een optreden van een spoken word artiest. Ook is er een gesprek met een van de laatste getuigen of hun kinderen, waarbij er verbinding wordt gemaakt tussen jong en oud en de gebeurtenissen van toen en nu.

De razzia en het monument

In de vroege ochtend van 10 en 11 november 1944 leggen duizenden Duitse soldaten een cordon rond Rotterdam. Meer dan 50.000 mannen worden afgevoerd, hun dierbaren blijven achter in angst en onzekerheid. De gedeporteerde mannen komen terecht in Nederlandse en Duitse werkkampen. Ruim 500 mannen overleven het niet. Volgend jaar - 2024 - is het tachtig jaar geleden dat de razzia plaatsvond. Stichting Razzia Monument Rotterdam heeft het initiatief genomen om een monument op te richten dat op 10 november 2023 op de Parkkade te Rotterdam wordt onthuld.

Praktische informatie



De voorstelling wordt gespeeld in de periode tussen oktober en eind november 2023 en wordt gratis aangeboden.

Per voorstelling is er ruimte voor maximaal 60 bezoekers. Het decor bestaat uit drie panelen en kan overal opgebouwd worden.

Voor scholen

Het programma past in een lesuur en sluit goed aan op de vakken geschiedenis en burgerschap. De voorstelling is geschikt voor leerlingen vanaf 16 jaar. Indien gewenst kan het programma op maat aangepast worden.

Voor Huizen van de Wijk en andere locaties

Het publiek kan meegebrachte foto's of andere documenten laten zien en vertellen over ervaringen van vaders of grootvaders die dwangarbeider zijn geweest.

Meer informatie

<https://www.hetlagelicht.nl>
<https://razziamonument.nl>

Vragen en boekingen

Dafne Toet 06 - 294 380 66
dafne.toet@gmail.com

